

VAD KAN DU GÖRA EFTER STUDENTEN FRÅN HIPPOLOGIGYMNASIET

Läs om några av våra "gamla" elever och vad de gör idag!

Viktoria Isaksson Passgård



Jag tog studenten 2014 och sedan lite mer än 1,5 år tillbaka jobbar jag som tävlingshästskötare åt Alexander Zetterman. Ett fantastiskt roligt och lärorikt jobb där jag får resa mycket, träffa nya människor och framförallt jobba med underbara hästar.

Min tid på Flyinge värderar jag högt då jag tyckte det gav en bred grund att stå på med allt från allmänt Flyinge-tempo och ordning och reda till tappskoexamen.

Ida Kornevi



Jag tog också studenten 2014 och året efter hade jag praktik på olika djurkliniker, däribland fyra otroligt givande månader på Saxtorps Hästklirik och i maj 2015 började jag min utbildning vid Axelsons Animal Massage School. Idag driver jag mitt eget företag, Swedish Horse Health, som diplomerad hästmassör och equi physiotherapeut, läser fördjupningskurser i etologi på distans och väntar med spänning på antagningsbesked från veterinärprogrammet i Edinburgh!

Tiden på Flyinge gav mig otroligt mycket, flertalet minnen, tidigare nämnda ordning och reda (Flyingetempo!!) och mersmak för hästsporten & vad som behövs i dess framtid! Hade jag gjort om mitt gymnasieval hade jag helt klart gjort samma val.

Elin Lillelin Gustavsson



Årskull 08-11

Går 3:e året till civilingenjör inom Kemisk Biologi på Linköpings Universitet. Sitter i detta nu och pluggar/Facebookar inför måndagens Proteinkemi-tenta, länge leve studenttiden!

Flyinge för mig har framför allt inneburit en stabil grund att starta sitt (nästan) vuxna liv ifrån. Jag har så många knasiga, underbara, roliga och lärorika minnen därifrån att det nästan blir sorgligt att tänka tillbaka på dem.

Pangets ständigt växande diskberg, knäckemackor till middag, omänskligt tidiga stalltjänster och ångest inför matteprov.

Men även vackra hästar, engagerade lärare, solskensritter på galoppbanan och 1:a aprilskämt i gödselhögen.

Framför allt minns jag gemenskapen. Jag minns alla mina fantastiska klasskamrater och sambos som gjorde min gymnasietid till den (hittills) bästa perioden i mitt liv.

Valet av Flyinge är ett av de bästa valen jag gjort och skulle jag få chansen att göra om det, hade jag inte tvekat en sekund! Kram på er! 2008-2011

Stina Holm



Årskull: 2007-2010

Jag fastnade i Lund efter gymnasiet och har läst till civilingenjör inom Lantmäteri på LTH. Jag jobbar som förrättningslantmätare och skriver exjobb för tillfället.

Under studietiden har jag dels jobbat som ridlärare och dels haft hästar för inridning och vidareutbildning. Jag har även jobbat mot att klara av kriterierna för att påbörja utbildningen till dressyrdomare vilket blev klart under förra hösten. Nu väntar jag bara på att nästa kurs ska börja.

Valet av Hippologigymnasiet har varit perfekt för mig och jag har haft användning av min utbildning både mitt jobb på ridskolan och andra hästrelaterade uppdrag. Målet är att så småningom satsa mer på utbildning av hästar och ryttare och kunna jobba med det vid sidan om mitt jobb som lantmätare.

Minerna från Flyinge är många och fina. Innan jag slutade var det någon som sa till mig: En gång Flyinge, alltid Flyinge. Det stämmer så väl och just nu sitter jag med i en projektgrupp där Lunds studentryttare hjälper Flyinge att arrangera student-VM! Alltid lika roligt att sätta foten på Flyinge igen. Atmosfären är underbar!

Liv Marit Bøe



Årskull 07-10

Efter studenten stannade jag kvar på Flyinge och började läsa fysik på LU. Samtidigt jobbade jag som hästskötare på Flyinge, det blev också en sväng utomlands som hästskötare innan jag började läsa pre.med i Norge 2012, i 2013 började jag på läkareprogrammet och blir klar om 3 år.

Hippologigymnasiet var ett bra val, man fick vara i en otroligt bra miljö och hade duktiga lärare. Speciellt minns jag Fredrik, det var superkul att köra 4-spann! Och Birgitta i hästkunskap, hon var en stor förebild för många. Jag är tacksam för åren med hästar på Flyinge, man lär sig att jobba för resultaten och det är väldigt bra att ha med sig senare i jobb och i högskoleutbildning!

Nu är ju hästen såld för länge sedan och hund införskaffat, men om några år kanske man är hästägare igen

Isabelle Haag



Jag läste på Flyinge mellan 2011-2014 och jag kan bara instämma med tidigare talare - det är det bästa beslutet jag fattat!

Så mycket man tagit med sig därifrån. Det handlar främst om att man ökade sin förståelse för hästar och hästhållning på ett sätt som jag tror är svårt att lyckas med på andra ställen.

Direkt efter studenten jobbade jag under ett par månader som tävlingshästkötare i ett stall strax utanför Lund. Idag läser jag till Lantmätariingenjör i Trollhättan och blir färdig om två år. Tanken och förhoppningen är då att jag ska kunna syssla med hästar på min fritid i större utsträckning än vad jag har möjlighet till nu under studietiden.

/Isabelle

Matilda Bergström



2010-2013

Jag var travtjejen som flyttade ner till Skåne från Norrland. Det var en riktigt omställning.. Mycket blod, svett och tårar hanns med under de tre åren. Men jag ångrar aldrig att jag flyttade ner. Hade världens finaste klass med de mest ambitiösa människor jag mött. Vänner för livet.

De bästa med Flyinge var alla kloka ord från Birgitta Valette och körningen med Fredrik och Marie, häftigt med våran alldeles egna fyrspann av skolhästar!

Har flyttat uppåt landet igen och jobbar med travhästar hos Svante Båth, en av Sveriges ledande travtränare. Men man längtar ju ner till Flyinge och den fantastiska anläggningen då och då.

Emma Överby



2010-2013

Tre tuffa, men så härliga år!

Lärde mig så mycket inte bara av skolan och allt där i kring utan även av internatlivet.

Klassen var helt underbar och alla minnen är oförglömliga!

Efter studenten fick jag jobb som groom/beridare på min praktikplats. Där igenom fick jag senare jobb hos ett par uppfödare som tävlingsryttare.

Nu bor jag i Kalifornien och jobbar som au pair. Kunde dock inte hålla mig ifrån hästarna så länge så skaffade mig ett jobb som ryttare på sidan av även här borta.

När jag pratar med hästmänniskor här och beskriver flyinge står folk och gapar. Många önskar att de kunnat göra en liknande utbildning på gymnasiet.

Katharina Olsson



Årskull 05-08 (kan det verkligen vara så länge sen?!)

Jag tillhör den lilla skara som inte riktigt förstod hur fantastiskt Flyinge är när jag gick där. Ganska pinsamt nu i efterhand faktiskt... Men tillika har jag mycket i mitt, nu rätt så vuxna liv, att tacka för tiden på Hippologigymnasiet!

Det var ett helt självklart beslut att ställa upp hästarna i Flyinge igen när jag flyttade tillbaka till Lund för att läsa för snart 6 år sedan. Och kvar lär jag bli! Fortfarande har jag inte lyckats hitta en galoppbana, en Warren Hasting, en park (snart) full av vitsippor, en professionell

tävlingsanläggning, så rensopade gångar, och ett så genomtänkt sätt att hålla hästar som vi alla får med oss därifrån, någon annanstans! Bygden runt anläggningen är fortfarande det jag kallar "hemma", och "Flyinge-människorna" fortfarande dem jag har som allra närmast i livet.

Skolmässigt sattes grunden för det jag läser idag; Veterinärmedicin i Köpenhamn. Det hade inte skett utan Flyingetiden, och inte heller intresset för hur man ser på, håller, och använder olika typer av hästar. Det finns så mycket att göra för Sveriges, och världens, hästar, och om man bara kan få folk att bli en liiiiiten aning Flyinge-färgade, så skulle väldigt många av dem leva betydligt bättre och mer värdefulla hästliv.

Fanny Freimann



Hejhej! Gick HG 06-09. Hade helt fantastiska år och träffade några av mina absolut bästa vänner de där intensiva tre åren på internatet. En tid vi närmaste pratar om med sån energi. Visst tusan var det tufft ibland, men så himla värt det!

Stallet i allmänheten och Flyinge i synnerhet har gett mig så galet mycket! Ledarskap, goda ridkunskaper och hästvett. Min kunskap i hästhantering är ovärderlig!

Efter gymnasiet pausade jag hästarna och började plugga. Politik och senare projektledning inom reklam och marknadsföring. Efter ett par år i reklambranschen jobbar jag nu som produktkommunikatör på IKEA Of Sweden. Huvudkontoret för design och produktutveckling. Det är så långt från hästar jag kan komma.

Men hästarna finns kvar. Eller den där hästen. Det lilla nätta fuxsstoet som jag köpte under mitt första år. Hon som hoppade av mig var och varannan gång. Som fick mina tränare att fnissa nervöst. Idag är hon 18 och fräschare än nånsin. Vi har blivit med dressyrsadel och provat på både passage och piaff men mest har vi väldigt skoj.

Anna Trogstam



2006-2009 gick jag på Flyinge. Det var en helt underbar tid som gav mig så oerhört mycket mer än en bra skolgång! All kunskap, all lärdom, alla fantastiska vänner, kontakterna och alla ovärderliga minnen gör beslutet att studera på Flyinge till ett av de bästa besluten i mitt liv. Värld att nämna specifikt är läraren Birgitta Valette som var fullkomligt underbar! Vilken förebild!

Efter studenten gick jag Young - Rider på Strömsholm, red in unghästar & jobbade ett tag hos Pether Markne. Idag studerar jag till Grundlärare och tycker det är hur kul som helst. Därför har min ridning fått en tillfällig och motvillig paus men det dröjer nog inte länge innan jag sitter på en hästrygg igen!

På bilden är jag och min häst Burre som jag köpte under mitt andra år på Flyinge!

My Lundkvist



Årskull 03-06

Jag är en av dem som kom till Flyinge med stora ambitioner och drömmar och har sedan dess inte haft "vett" nog att släppa taget om dem.

Flyinge gav mig kunskap och motivation som tog mig en bra bit på vägen. Jag har sedan dess jobbat som beridare i Tyskland, Holland och även i Sverige, och Flyinge har varit den bästa tänkbara språngbrädan.

Nu har jag egen verksamhet på hemmaplan och har turen att få rida fina unghästar varje dag och åka på tävlingar nästan varje helg. Såklart har det varit (och är) mycket slit och hårt jobb

på vägen, men det har det varit värt.

"If your job is your passion, it's like never working a day of your life.