

HÄSTNÄRINGENS SAMHÄLLSNYTTA

Med hästnäringen avses alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av hästar omfattande såväl hobby som professionella verksamheter samt omsättningen av hästrelaterade varor och tjänster.

Idag finns ca **360 000 hästar** i Sverige, vilket gör landet till det näst häst-tätaste i Europa. På tusen invånare går det 36 hästar i Sverige. Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd.

Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt **ca 45 - 50 miljarder kronor** per år och **30 000 avlönade heltidsarbeten**.

Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige (en femfaldig ökning senaste fyrtio åren) har ökat efterfrågan på **välutbildad arbetskraft**. Hästnäringen tar ett stort ansvar för utbildningsfrågorna och samverkar över disciplinrännerna. Den verksamhet med olika hästutbildningar som vuxit fram under många år är relativt välorganiserad. Det finns utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och universitetsnivå samt ett stort utbud av enskilda kurser och utbildningar. Ett exempel på hästnäringens ”ansvar” i dessa frågor är att det **hippologiska högskoleprogrammet** till närmare hälften finansieras av näringen.

Hästen är en viktig del i utvecklingen av den **svenska landsbygden**. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Hästintresset är för många en drivkraft för att **flytta från stad till landsbygd**. Hästnäringens tillväxt ger en fantastisk möjlighet att behålla en ”levande landsbygd” trots den strukturella förändringen i jordbruket. De allt större brukningsenheterna har gjort många gårdsbyggnader överflödiga men dessa har med hjälp av det ökade hästintresset åter blivit bebodda i form av hästgårdar. Hästen har på så sätt blivit en brygga mellan ”stad och land”.

Hästen ingår som en **naturlig del i kretsloppet** och bidrar i stor utsträckning till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald samt kultur- och skönhetsvärden. Det hästarna äter motsvarar drygt **600 000 fotbollsplaner** eller en yta lika stor som halva Skånes åkermark. Markerna brukas och slås för att ge hästfoder men hästarna bidrar också genom betning till att hålla landskapet öppet. Med ökat antal hästar ersätter hästarna det minskande antalet kor i det svenska landskapet.

Hästen är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många människor, särskilt kvinnor. **Över en halv miljon människor** rider regelbundet och av dessa är ca **450 000 kvinnor**. Ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt med hästar.

Ridsporten är, efter fotbollen, **den näst största ungdomsidrotten** men med tydlig inriktning på flickor. Cirka 160 000 personer är medlemmar i någon av landets ridklubbar.

Ridning är en av **Sveriges största handikappidrotter**. Ca 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning.

www.hastnaringen.se

facebook: Hästnäringens Nationella Stiftelse

instagram: @hastnaringen #hastnaringen



Hästnäringens Nationella Stiftelse